

Vraag het aan Morya



Er zijn mogelijkheden

“Op dit moment zijn er heel veel mogelijkheden op aarde en je kan werkelijk in elke richting veranderen als je dat wil. Je maakt dus zelf je leven. Het is belangrijk dat je hier bewust van wordt. Je bent werkelijk voor het grootste deel zelf verantwoordelijk voor je leven, ook al denk je misschien van niet. Je mag nog zeggen: “Ja maar, ik word bepaald door mijn verleden, door mijn lichaam, door mijn ziekte, door ...” en noem maar op. Toch moet je een vrijheidsgevoel kunnen koesteren ondanks het feit dat je bijvoorbeeld ziek bent, of je ellendig, moe of troosteloos voelt of in een uitzichtloze situatie verkeert.

Zie dat er zoiets is als een vreugde, een vooruitgang, een openheid en een streven. Er zijn dingen die goed zijn, zelfs heel goed. Een vrijheid moet er kunnen zijn, een gevoel van vrijheid is heel belangrijk. Dat zal je in staat stellen om de juiste dingen te doen. Sta dus in je eigen leven en weet: ‘ik vecht voor mijn vrijheid, ik vecht voor een grotere openheid en een vooruitgang.’

Als je deze dingen durft te doen, zal je ook gesteund worden door andere mensen op één of andere manier. Denk niet dat je alleen staat, want dat is niet zo. Zelfs al heb je de indruk dat niemand jou begrijpt, toch zal je aansluiting krijgen bij andere mensen, bij andere groepen en bij andere wezens. En wanneer je daar ontvankelijk voor wordt, kan je terecht gelukkig zijn.”

A handwritten signature in a cursive script that reads "M. Morya". The letters are fluid and connected, with a prominent loop at the end of the word "Morya".

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 8: In het centrum van je leven staan”
(uit hoofdstuk 15: ‘Niet de ander maar jezelf veranderen’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 399

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


